

Pinksteren: Om de mensheid van de toekomst te tekenen schenkt de Heilige Geest zijn gaven.

De Geest van aanbidding en lofzang....

Een « dankwoord » kunnen uiten!

Positief door het leven gaan!

De tijd kunnen nemen om het leven te bewonderen en het te ontvangen als zzzzzz geschenk: de schoonheid van de natuur, de bekwaamheid van medemensen, ontvangen weldaden.

De Geest van filiale genegenheid en tederheid....

Eerst en vooral lief hebben! 't Is te zeggen, eerst zoeken naar andermans geluk; respect verzorgen, beleefdheid, zin voor dienstvaardigheid.

Op de eerste plaats van onze wensen plaatsen wij: de medemens ontmoeten, zijn plaats in de groep en in mijn leven; zich positief instellen om met hem te groeien en hem te doen groeien.

De Geest van kracht....

« Ons uiterste best »!

Een taak ter harte nemen en grondig uitvoeren; van een opdracht een meesterwerk maken; zich voluit uitleven in een spel; fier zijn zichzelf te overtreffen en vooruitgang te boeken... En in dit alles een grote innerlijke harmonie vinden.

De Geest van onderscheiding....

« Ja » kunnen zeggen, of « neen » kunnen zeggen!

Aan de druk van de groep weerstaan en een keuze kunnen motiveren, om oprecht het goede te doen; de redenen van een keuze motiveren. Laten wij de Heilige Geest vragen steeds te kiezen voor wat Leven geeft, een diepe evenwichtige vrede, vreugde...

De Geest van de kennis....

Laten wij dezelfde houding aannemen als op onze computer: « Klik op... », « bezoek de sites... »

Zij die ons aanspreken, beter leren kennen: wie zijn zij? Wat beleven zij? Welk is hun lijden? Hun persoonlijke geschiedenis? Wat schuilt er achter hun verhaal?

En het Evangelie? Wat vertelt het ons achter elk woord, elk verhaal? Elke bladzijde is een scherm met duizenden sites te bezoeken.

De Geest van inzicht....

« Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen ». Raden naar wat niet in het oog springt...

Achter gebaren en woorden, schuilen niet alleen feiten die we moeten kennen, maar wensen, problemen, mogelijkheden...

Achter gebaren en woorden, schuilen gevoelens, emoties en vragen...

Achter de rites van de mis, schuilt een innerlijke ontwikkeling.

Achter de stilte, schuilt een betuigende Vrede.

Achter een goede daad, schuilt een zachte en innerlijke vreugde, ook al wordt ermee gespot.

De Geest van wijsheid....

Niet alleen achterblijven! Alleen kunnen wij het « duivelse » niet weerstaan, zoals de veelzijdige en tegenstrijdige krachten die in en rondom ons aanwezig zijn.

De wijsheid van het Verbond ontdekken. Deze start met het respect voor de medemensen in zijn verscheidenheid vooraleer wij bruggen bouwen op basis van verwantschappen...

Een Kerk zijn! In broederschap samenleven, met regelmaat samen belijden en zoeken....